

**Titel:** Alle dingen zijn schitterend  
**Auteur:** Alex Boogers  
**Verschenen:** 2012  
**Uitgeverij:** Podium

**Aanduiding niveau:**  
N4

**Paginanummers van het leesfragment:**  
38-44, 52-55



### **Introductie bij het gekozen fragment**

Remy, docent op een MBO, wordt geconfronteerd met slecht nieuws van zijn arts. Hij woont tijdelijk bij een jeugdvriend, Manny, omdat zijn relatie met zijn vrouw Mirjam niet zo goed liep. Hierdoor ziet hij zijn dochtertje Hailie van negen ook niet meer zo vaak als hij zou willen. De zus van Remy, Estee, heeft toen ze negentien was zelfmoord gepleegd. Hierna bleef Remy alleen met zijn moeder; hij heeft een moeilijke jeugd gehad en heeft nog steeds veel verdriet om de dood van zijn zus. Op advies van zijn therapeut is hij zijn gedachtes op gaan schrijven in dagboeken.

### **Vraag 1**

Het fragment begint met een vraag die Remy op zijn zestiende voorlegde aan zijn therapeut: 'Waarom zie ik dat leed en gaat het aan anderen voorbij?'. De therapeut noemt dit een filosofische kwestie en vertelt het verhaal over de zwarte zwaan.

Wat denk jij dat zijn therapeut bedoelde met zijn antwoord?

### **Vraag 2**

'Mirjam ziet een geordende maatschappij waarin alles goed geregeld is, ik zie een woestijn, een jungle, waarin er steeds een strijd gaande is.' Door de verschillende wereldbeelden van Mirjam en Remy denken ze anders over het zelfstandiger worden van hun dochter Hailie.

- Geef hier een voorbeeld van uit het tekstfragment.
- Ben jij het in deze situatie met hem of met Mirjam eens? Leg je keuze uit.

### **Vraag 3**

Remy wordt door zijn arts Chandir geconfronteerd met slecht nieuws, Chandir vindt dat Remy dit aan zijn vrouw Mirjam zou moeten vertellen, Remy denkt hier anders over.

- Hoe komt het denk je dat Remy zo reageert?
- Leg uit waarom jij vindt dat Remy het wel/ niet aan zijn vrouw zou moeten vertellen.

### **Vraag 4**

Na Remy's bezoek aan het ziekenhuis denkt hij terug aan de vakantie in de Italiaanse Alpen met Mirjam en Hailie. Hailie zegt dan: 'Alle dingen zijn schitterend'. Remy denkt dan aan wat Estee ooit zei toen ze in de regen stond: 'Je moet je er dwars tegenin opstellen, het zonlicht stroomt dan vanzelf op je toe.'

- a. Probeer uit te leggen waarom deze uitspraken op elkaar lijken en leg uit hoe Estee en Hailie naar het leven kijken.
- b. Hoe denk jij hierover?

**Vraag 5**

Het fragment eindigt met de zin: 'Maar op een ochtend nam ze dat mee, voorgoed.' Wat wordt hier volgens jou mee bedoeld?

**Extra**

<https://www.youtube.com/watch?v=Da1jcjEQsjU>

[http://www.dbnl.org/tekst/\\_pas002200201\\_01/\\_pas002200201\\_01\\_0016.php](http://www.dbnl.org/tekst/_pas002200201_01/_pas002200201_01_0016.php)

Samengesteld door Milou Feskens